



Zwemmen | Badminton | Tafeltennis | Schuiftafeltennis

Website: www.biso65.nl

Nieuwsbrief juli 2023

Inhoud

Bestuur	1
Nieuws uit de vereniging.....	1
Einde seizoen 2022-2023 en start seizoen 2023-2024	2
Beste B.I.S.O.'65-leden en -vrijwilligers.....	2
Warm bad	3
Hallo allemaal.....	3
Bijbelverhaal.....	4
Mijn hond Bo 2	5
Beste sportvriendjes en vriendinnetjes	6
Verjaardagskalender vanaf 1 juli t/m 31 december	6

Bestuur

Voorzitter: Jos Roufs
Penningmeester: Barbara Dorresteyn
Secretaris: Jeanny Smit
Bestuurslid: Piet de Leeuw
Contact: 06-26762301 | info@biso65.nl
Website: www.biso65.nl

Nieuws uit de vereniging



Onze jubilarissen:
Gefeliciteerd Juliette, Jos en Judith!!!!

Ook zijn er wijzigingen in ons ledenbestand:

Nieuwe leden: Aloys, Brenda en Taiwo
Opgezegd: Mos en Matthieu

Einde seizoen 2022-2023 en start seizoen 2023-2024

Bijna het einde van het sportseizoen 2022-2023. Daarom hierbij de datums voor de laatste activiteiten van dit seizoen en ook alvast de startdatums van het seizoen 2023-2024 t.w.

Stop:

Zwemstop: zaterdag 8 juli en dinsdag 11 juli

Sporthal: donderdag 13 juli

Start:

Zwemmen: dinsdag 29 augustus en zaterdag 2 september

Sporthal: donderdag 31 augustus

In verband met de verwachte hitte kunnen er enkele sporturen geannuleerd worden. Als er te weinig vrijwilligers aanwezig kunnen zijn i.v.m. hun vakantie moeten wij helaas ook annuleren, jullie horen dat tijdig, veiligheid voor alles. Alvast een fijne vakantie gewenst.

Bestuur B.I.S.O. '65

Beste B.I.S.O.'65-leden en -vrijwilligers

Alweer 'n half jaar voorbij sinds de vorige nieuwsbrief. Wat gaat de tijd toch (te) snel voorbij! Maar het is elke keer weer diep nadenken wat ik jullie deze keer zal voorleggen. Laat ik maar 't eerste wat in me opkomt nemen.

Dat is dus "statutenwijziging". Dat heeft veel tijd en energie van 't bestuur gekost. Daarbij heb ik me regelmatig afgevraagd hoe jullie (zowel oude als de nieuwe, inmiddels onze huidige statuten) gelezen hebben: was de inhoud van de diverse artikelen meteen duidelijk of pas na herhaald lezen en daarbij diep nadenken (wat staat hier nu eigenlijk)? Zo ging dat tenminste bij mij.

En toen kwam de algemene ledenvergadering op 22 februari: Zouden er genoeg leden komen om 'n geldig besluit voor invoering van de statuten te kunnen nemen? En zouden er vragen komen? Het bestuur heeft best in spanning gezeten! Onnodig bleek dus.

Geen vragen, op- of aanmerkingen. Volgens mij hebben we maar zelden zo'n snelle algemene ledenvergadering gehad.

En inmiddels zijn het, zoals geschreven, "de statuten van B.I.S.O.'65".

Nu moeten we ons huishoudelijk reglement nog in overeenstemming met deze statuten gaan brengen.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal 'n goede vakantie, geniet er van en zien we jullie in 't nieuwe sportseizoen graag weer terug bij de verschillende sporttakken!

Jos

Warm bad

Graag vertel ik in deze nieuwbrief mijn kennismaking met de BISO'65, waar ik sinds korte tijd lid van ben.

Begin januari fiets ik naar de Decathlon en sta wat te dromen bij de badpakken, omdat ik zo graag weer zou willen zwemmen. En wie kom ik daar tegen? Rozelien en Aloys. En al gauw stond ik gezellig te praten met deze voor mij toen nog twee onbekenden.

Rozelien vertelde me dat ze vanwege haar NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) bij de BISO'65 zwom. Al snel kwamen we er achter dat we allebei hersenletsel hadden, zij door een hersenbloeding en ik door een ernstig verkeersongeluk. We wisselden 06 nummers uit en ik wou zo snel mogelijk naar het Van Sonsbeeck bad toe. Helaas duurde het even wat langer, doordat er van alles in mijn omgeving gebeurde. Maar ik bleef al wel gezellig contact houden met Rozelien.

De eerste keer dat ik ging zwemmen hoopte ik vooral dat het water niet te koud zou zijn en dat het zwemmen een beetje zou lukken. Maar heel eerlijk.. het viel me in het begin wel een beetje tegen. Dat had ook te maken met dat ik, naast het zwemmen op zich, aan van alles moest wennen: de felle lampen, alle geluiden en geuren (gelukkig vond ik Nora lekker ruiken 😊), de vele nieuwe gezichten, de kleine kleedhokjes en de lockers waar je je kleding in moest doen etc. Toch ben ik lid geworden. Want wat ik niet verwacht had was dat ik in het water zijn weer zooooo heerlijk vond. Maar ook was ik vooral blij verrast met het warme bad waar ik in terecht gekomen was!!

En ja het water vind ik soms nog steeds wat koud 😊, maar wat een mooie club mensen zwemmen erbij, de BISO, wat fijn om daar bij te mogen horen! Wens jullie allemaal een hele fijne zomer.

Hartelijke groet, Brenda

Hallo allemaal

Zoals de meeste van jullie wel meegekregen hebben proberen we de kas van de BISO een beetje te spekken. Met Koningsdag hebben we op de vrijmarkt gestaan en een leuk bedrag binnen gehaald. Dit is dus voor herhaling vatbaar. Daarom gaan we het in oktober nog een keer proberen op een rommelmarkt in Roosendaal. Vandaar deze vraag aan jullie, kijk thuis eens rond of je nog spulletjes hebt liggen waar je niets meer mee doet maar die makkelijk nog een ronde mee kunnen, de BISO is er blij mee. Jullie kunnen de spulletjes eventueel op zaterdag meebrengen, dan neem ik ze van jullie over. Voor de donderdag moet ik nog even met Jeanny overleggen hoe we dat gaan doen maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook dat goed komt. Wij zullen dan ons uiterste best doen om alles te verkopen voor dit goede doel. Bedankt alvast!

Tenslotte nog een paar raadseltjes, speciaal voor Riet en Angelique (beloofd is beloofd); natuurlijk mag iedereen hieraan meedoen. Als je de antwoorden weet, hoor ik die wel van jullie na de zomerstop.

1. Hoe kan iemand 8 dagen zonder slapen?
2. Waarom ging de cursus rietdekken niet door?
3. Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10?
4. Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar. Niet in een seizoen, wel in een maand. Niet in een week, wel in een dag. Wat ben ik?

Fijne vakantie en tot laterrrrrrrrrr. Liefs Elly Luijken

Bijbelverhaal

Als onze Vader Adam nog een jonkman was,
dan leefde hij op z'n goed gelijk op 's Vaders kas.

't Geluk dat liep hem na en zonder iets te doen
sliep hij tot halver elf en somtijds tot den noen.

Dan in den achternoen reed hij te peerd, Olé!
Of, was het weer te slecht, ging hij op staminet
en bleef hij ook eens thuis voor enen enkelen keer,
dan lei hij een kaartje met Onze Lieve Heer.

Dat leven was te schoon, te veel op zijn gemak
en Adam kreeg in 't hoofd dat hem nog iets ontbrak.

“Och Heer,” zo zeide hij: “het is hier toch zo flauw.
'k Ben jong en heel alleen. Ach, schenk mij toch een vrouw.”

“Maar Adam jongen lief”, zo sprak de goede God:
“Waar gij nu toch aan denkt, zijt gij dan zat of zot?”

“Nee, nee, geef mij een vrouw, een vrouw zoals ik zeg,
of 'k laat mij overrijden op den ijzeren weg.

Er was niet aan te doen. De man was niet content.
En God gaf hem een wijf zo groot als hare vent.

En Adam trouwt ermee. Hij danst en lacht en springt,
terwijl dat Eva hem haar schoonste liedje zingt.

Maar korte tijd daarna, ge zult me wel verstaan.
Hoort, wat verdriet de vrouw hur man heeft aangedaan:

Men vindt hem meer dan eens te zuchten voor de deur:
“Ach, ware ik maar gaan liggen onder den à vapeur!”

Het was curieus om zien, maar t'horen geen plezier,
want anders was het niets dan huilen en getier.

De man die sloeg erop, maar kreeg er even van,
want 't wijf dat was gewapend met een oliekan.

Eens kwam de Goede God daar stillekens voorbij,
terwijl z' aan 't vechten waren voor een vodderij.

De Heer keerde zich om: “Wel Adam mijne maat,
nu zijt ge wel geleverd, maar... het is te laat!

(Uit het archief vader Moeyersoms)

Mijn hond Bo 2



Zoals jullie weten is mijn man na 22 maanden ziek te zijn geweest op 7 maart jl overleden. Ondanks dat ik wist dat ik alleen kwam te staan, was er toch een grote leegte in mijn huis. Na drie maanden besloot ik een jonge pup te nemen, een Boerenfox van 10 weken oud. Het vloerkleed ging eruit er kwam een kleed op de 3zitsbank en er werd een afscheiding geplaatst in de tuin zodat de hond niet alle bloemen op zou eten en zou graven in de tuin. Mijn leven was meteen weer gevuld met die jonge pup. Hij was snel zindelijk alleen een plasje af en toe gebeurde wel eens, gelukkig heb ik een fijne plavuizen vloer. Helaas gebeurde er gisterenmiddag een ongelukje. Onze Bo viel van de bank af met zijn kop op de salontafel en zo op de plavuizen vloer.

Dat was de eerste pech. Vervolgens moest hij voor zijn prikje om half vier bij de dierenarts zijn. Hij werd nagekeken en helemaal gezond verklaard en kreeg drie heerlijke brokjes als troost. Om vijf uur 's avonds begin ik met koken, helaas stond Bo achter mij en trapte ik per ongeluk twee keer op zijn pootjes. Hij ging zitten en hield zijn linker pootje omhoog van: "o o, ik ben zo zielig." Om negen uur dacht hij ik moet toch nog met mijn speelgoed gaan spelen, hij vergat vervolgens zijn pootje en kon weer heerlijk genieten van zijn speelgoed en voelde niks meer.

Jullie begrijpen dat ik deze hond goed wil africhten, dus zit ik op zaterdagochtend om 10 uur met Bo op Puppycursus. Afgelopen zaterdag was de eerste keer, woef waf woef waf. We waren met ongeveer 14 puppy's er worden twee groepen van gemaakt. Bo sprong er echt bovenuit, hij kon al zitten en afliggen, dus mag hij volgende week zaterdagochtend om 10.00 uur bij de grotere puppy's verder gaan leren. De cursus duurt totaal 12 weken, dus ben ik even op de zaterdagochtend bij het zwemmen afwezig.

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en het vervolg Bo en José horen jullie in de volgende nieuwsbrief.

Groetjes Bo en Jose

Beste sportvriendjes en vriendinnetjes

Wat een prachtig sportjaar is dit geweest, zo zonder coronaperikelen. Inmiddels is ons “wagenpark” uitgebreid met een actieve lift. Voor onze vrijwilligers is dit een uitkomst i.v.m. met tillen en valgevaar.

Ik zit dit stukje heerlijk in het zonnetje te schrijven, want helaas, ik ben aan huis gebonden vanwege mijn heupoperatie. Pech, eerst vier weken niet zwemmen vanwege de operatie aan mijn hand en precies vier weken later de operatie aan mijn heup, dus zwemmen zit er voor mij dit jaar niet meer in, maar niet getreurd ik ben er weer bij hoor in het nieuwe seizoen. De revalidatie gaat als een speer.

Tenminste... Na de eerste vier weken ben ik zo stom geweest om een spier te verrekken, dit kostte me ruim 10 dagen om daar weer van te herstellen. Maar nu gaat het beter en zakt de pijn weer. Ik hoop jullie toch nog voor de vakantiestop te zien bij de koffie.

Bedankt nog voor de lieve beterschap wensen, dat deed mij goed.

Ik wens iedereen een mooie vakantie toe en tot eind augustus of misschien een keertje eerder bij de koffie.

Jeanny

Verjaardagskalender vanaf 1 juli t/m 31 december

01 juli Riet B.	30 sept. Annelies
05 juli Kitty R.	06 okt. Anita de L.
27 juli Marco J.	19 okt. Wendy K.
28 juli Piet de L.	02 nov. Juliette M.
26 aug. Egon v.d.L.	14 nov. Bianca v.E
27 aug. Aloys S.	21 nov, Ria N +
28 aug. Nasreen A.	25 nov. Steijn
08 sept, Zakaria	12 dec. Annemieke
16 sept. Elly L.	14 dec. John G.



Iedereen van harte gefeliciteerd!!

Iedereen een mooie vakantie gewenst en hopelijk tot september!